



# Een sportief rondje kerkenpad

In onze samenleving is sport een onderdeel van ons dagelijks bestaan geworden. Een van die sporten is op de fiets een rondje maken en daarbij elkaar ontmoeten. We willen bij ons in de gemeente voor onze sportieve leden een activiteit gaan doen op de fiets. We nodigen jong en oud uit om hieraan mee te doen.

**We gaan een combinatie maken van de thema's sportief, kerk, gezelligheid en bovenal elkaar ontmoeten.**

Op vrijdagavond 17 mei om 19.00 uur gaan we vanaf de Ontmoetingskerk in groepjes van circa 4 personen een rondje door het Westland en Midden-Delfland fietsen en gaan we ontdekken hoeveel mooie kerken we hebben in onze omgeving. Elke groep bepaalt zelf welk rondje er wordt gemaakt. Van belang is dat elke groep zoveel mogelijk kerken ontdekt in het Westland en Midden-Delfland. Om 21.00 uur zijn we weer terug in de ontmoetingskerk en laten we elkaar zien welke mooie kerken we hebben gezien en ook hoeveel. Dit doen we dan onder het genot van een drankje en hapje. De groepjes kunnen door u zelf worden samengesteld, rekening houdend met het type fiets en fietssnelheid. U kunt dus ook als groepje inschrijven. Er kunnen ook ter plaatse groepjes worden gevormd.

Het is leuk om ook uw vrienden en vriendinnen uit te nodigen om mee te doen. Uiteraard vraagt veiligheid aandacht en de racefietser of mountainbikers dragen een helm. Het is ook nodig om per groep minimaal een mobieltje te hebben om onderweg mooie plaatjes te maken van de kerken.

Ter voorbereiding kunt u alvast de komende weken de omgeving verkennen!

Je kan je opgeven via een mailtje naar [aa.hanemaaijer@gmail.com](mailto:aa.hanemaaijer@gmail.com) of een belletje of app naar 06-22207425. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 17 mei.

NB Indien het regent die avond wordt het geheel verzet naar vrijdagavond 24 mei.

Met een sportieve groet namens de Taakgroep Pastoraat en About Everybody

Bram Hanemaaijer



**17-05-'19**

**19.00 – 21.00 uur**