



Kerkdiensten op 29 maart 2026 – 6^e zondag van de 40-dagentijd

	Ontmoetingskerk 10.00 uur Palmпасen	Oude Kerk 10.00 uur	19.00 uur
Voorganger	Ds. M. Hazeleger	Mw. N. Verburg, Den Haag	Geen dienst
Ambtsdrager	Gerdien Dekker		
Organist	Martha Bruin, piano	Niels de Klerk	
Lector	Marja vd Hout		
Kinderkring Leiding	Groep 1-8; Wilbert, Marjolein, Willemien, Linda, Manon, Irene		
Inzameling	1 ^e Myanmar, kliniek biedt noodhulp aan mensen op de vlucht, 2 ^e kerk		
Kinderoppas	Manon en Peter		
Chillroom	Peter Penning		

Kerkdienst op 2 april 2026 – Witte Donderdag

	Oude Kerk 19.30 uur
Voorganger	Ds. M. Hazeleger
Ambtsdrager	
Organist	Niels de Klerk
Inzameling	Streekverband De Tien

Kerkdienst op 3 april 2026 – Goede Vrijdag

	Ontmoetingskerk 19.30 uur
Voorganger	Ds. M. Hazeleger
Ambtsdrager	Henk Geldof
Organist	Henk Vahrmeijer

Kerkdienst op 4 april 2026 – Stille Zaterdag, Paaswake

	Oude Kerk 22.00 uur
Voorganger	Ds. M. Hazeleger
Ambtsdrager	
Organist	Niels de Klerk

Deze zondag zijn de kinderen vanaf het begin bezig met het maken van Palmpassenstokken. Ze komen aan het einde van de viering binnen. Deze viering vertelt het verhaal van de Stille Week, aan de hand van o.a. muziek, de Palmpassenstok en gebed.

Kerkdiensten op 5 april 2026 – Pasen

	Oude Kerk 10.00 uur	Oude Kerk 10.00 uur	Oude Kerk 19.00 uur
Voorganger	Ds. M. Hazeleger	Ds. A. van Houwelingen Noordwijk	Geen dienst
Ambtsdrager	Willem Nowee		
Organist	Henk Vahrmeijer	Niels de Klerk	
Lector			
Kinderkring Leiding	Groep 1-8; Mariëtte, Elianne, Louisa, Rob, Dieuwke		
Inzameling	1 ^e India, onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst, 2 ^e jeugd		
Kinderoppas	Willemien, Justyna		
Chillroom	Gerda van Leerdam		

Collectedoelen



De 1^e collecte is bestemd voor vluchtelingen in Thailand, die uit Myanmar zijn gevlucht toen in 2021 het leger daar de macht overnam. In Thailand helpt de Mae Sot-kliniek mensen die berooid, getraumatiseerd en gewond de grens bereiken. Deze hulp bestaat uit medische zorg, fysiotherapie, hulp bij bevallingen en voorlichting om ziektes als malaria tegen te gaan. De 2^e collecte is voor de kerk. U kunt uw gaven geven op: NL37RABO0135357845 o.v.v. Myanmar en

NL72RABO0343678780 o.v.v. de kerk.

Uitleg liturgische schikking

Mattheüs 21:1-11, vers 9: Hosanna voor de Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. De Geest waaiert breed uit. We blijven vertrouwen en geloven dat de Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven. De Heilige Geest waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk. Willen we openstaan voor de tekens van de Geest uit onze omgeving? Willen we, op de drempel van de stille week, God uitbundig danken voor de gegeven liefde, zijn Zoon Jezus Christus? De rode takken van vorige week zijn nogmaals gebruikt, rood als kleur van liefde. De hoop wordt verbeeld in bloembollen. Groen is de kleur voor een goede toekomst. De palmladeren tussen de takken van de waaier als teken van de feestelijke intocht.

Vastenactie t.b.v. Voedselbank Westland

Zondag is het zover: *vanaf 9.00 uur* is het mogelijk onderstaande producten in de kerk af te geven voor de Vastenactie voor de Voedselbank: conserven in blik en potjes, rijst, pasta's, pastasauzen, broodbeleg als jam, hagelslag en pindakaas, muesli, cornflakes, beschuit, ontbijtkoek, zonnebloem/olijfolie, thee, houdbare melk en vooral ook verzorgingsproducten als tandpasta, shampoo, handzeep en schoonmaakmaterialen. Het afleveren kan alleen voor de dienst en alleen op deze zondag.

Mededeling redactie

In verband met de Drie Dagen voor Pasen komt Bijeen volgende week op woensdag uit. De kopij moet derhalve voor woensdag 1 april 21.00 uur ingeleverd zijn.

Witte Donderdag (19.30 uur) in de Oude Kerk

Op deze avond wordt het Laatste Avondmaal van Jezus herdacht, evenals de voetwassing. De gemeente viert het avondmaal in een opstelling die de kring van de discipelen weerspiegelt.



Goede Vrijdag (19.30 uur) in de Ontmoetingskerk

Door middel van lezingen, muziek, zang en stilte wordt stilgestaan bij de kruisiging en de dood van Jezus. De dienst op Goede Vrijdag krijgt dit jaar net even anders vorm rond het kruis. Bezoekers worden uitgenodigd om bloemen mee te nemen en deze bij het kruis te leggen, als teken van verbondenheid met het lijden van Christus en met allen die vandaag de dag lijden. Voor wie geen bloemen bij zich heeft, zijn deze ook beschikbaar in de kerk. Na afloop van de dienst worden de bloemen verzameld en tot boeketten geschikt. Op Paasmorgen worden deze als teken van medeleven en bemoediging bezorgd bij mensen binnen en buiten de gemeente.

Stille Zaterdag en Paaswake (22.00 uur) in de Oude Kerk

Stille Zaterdag is een dag van bezinning en inkeer. 's Avonds volgt de Paaswake. Tijdens deze viering is er ruimte voor de grote bijbelse verhalen – van schepping en bevrijding tot belofte en opstanding. De nieuwe paaskaars wordt binnen gebracht, de doop wordt herdacht en de aanwezigen nemen het licht mee naar huis als teken van hoop en nieuw leven.

Rapen zwerfafval

Zaterdag 4 april gaan we weer zwerfafval rapen. We starten om 10.30 uur bij de Ontmoetingskerk en zijn om 11.30 uur weer terug. Als we met lekker veel rapers zijn, kunnen we er op deze Stille Zaterdag voor zorgen dat Naaldwijk er op zijn Paasbest uit gaat zien. Doet u/doe jij mee? Na afloop drinken we gezellig koffie/thee op het Wilhelminaplein.

Werkgroep Groene kerk

ORDE VAN DIENST

Palmzondag

29 maart 2026 – Ontmoetingskerk

Zingen Nieuwe Psalmberijming: Psalm 118 vers 1 (in Beurtzang) en 7

Vrouwen: Laat iedereen Gods goedheid prijzen

Allen: zijn liefde houdt voor eeuwig stand.

Mannen: Laat Israël Hem eer bewijzen

Allen: zijn liefde houdt voor eeuwig stand.

Vrouwen: Herhaal het zingend, priesterkoren:

Allen: zijn liefde houdt voor eeuwig stand.

Mannen: Als je de HEER dient, laat het horen:

Allen: zijn liefde houdt voor eeuwig stand.

Votum en groet, drempelgebed

Klein gloria

Welkom bij de dienst

Gebed om ontferming

Via Dolorosa (Sela)

Zingen: Lied 139d Heel het duister 3x zingen

Zingen: Hemelhoog 723 Hef je hoofd omhoog

Zingen: Hemelhoog 386 Wil je opstaan en mij volgen vers 1,2 en 5

Zingen: Lied 558 Jezus om uw lijden groot vers 1,2 en 4

Judas heeft het niet begrepen 'Alles wordt nieuw', deel III-22,

Zingen: Lied 527 Uit uw hemel zonder grenzen vers 1 en 5

Lezing: Mattheus 21: 1-5

Uitleg

Aandacht voor de inzameling van de gaven

Gedachtenis gevolgd door Psalm 121 vers 1

Voorbeden, dankgebed, stil gebed, Onze Vader

Als de kinderen met Palmpasenstokken binnenkomen zingen we: Hemelhoog 597

We zingen als slotlied: Lied 939 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Zegen