

Jezus en Lazarus, Marta en Maria

1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Johannes, waarin het gaat over de relatie tussen Jezus en de gelovigen. We lezen over de band die Jezus heeft met Marta, Maria en Lazarus, en zijn verbondenheid met alle leerlingen. En we horen over Jezus die als een herder voor zijn volgelingen zorgt en van Petrus hetzelfde vraagt.

Op deze zondag staat Johannes 11:17-27 en 32-44 centraal: Lazarus staat op uit de dood.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op de belofte van Jezus dat Lazarus zal opstaan uit de dood.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op Jezus die zegt dat Hij het is die de doden laat opstaan en die leven aan hen geeft.



2. CONTEXT VAN DE BIJBEL TEKST



De opwekking van Lazarus uit de dood is het zevende en laatste wonder dat Jezus in het openbaar doet. Hij laat zien dat Hij namens God, zijn Vader, gekomen is om werkelijk leven te geven. Juist deze opwekking uit de dood maakt veel indruk op de mensen. De hogepriesters en de farizeeën in het Sanhedrin besluiten dan ook om direct maatregelen tegen Jezus te nemen (Johannes 11:47-53, 57).

Het verhaal over Lazarus en zijn zussen Marta en Maria (in Johannes 11 en 12) is als het ware de aanloop naar het tweede deel van het evangelie van Johannes. Jezus komt met zijn reis naar Betanië in de buurt van Jeruzalem, waar Hij zal lijden en sterven, maar waar Hij ook weer zal opstaan uit de dood (Johannes 12-21).

De opwekking van Lazarus is niet het enige opstandingswonder van Jezus. De dochter van Jairus (Marcus 5:21-43, *Bijbel Basics* zondag 46) is net gestorven als Jezus bij haar komt en tegen haar zegt: 'Meisje, sta op!' En bij de zoon van de weduwe in Naïn zegt Jezus tijdens de begrafenis: 'Jongen, ik wil dat je opstaat' (Lucas 7:11-17).

Vorbereiding

Jezus en Lazarus, Marta en Maria

3. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Lazarus, Marta en Maria wonen in Betanië, een dorp op maar drie kilometer afstand van Jeruzalem. Jezus is hecht met hen bevriend (Johannes 11:5). Hij komt ook bij hen thuis over de vloer (zie Lucas 10:38-42, *Bijbel Basics* zondag 90). Vooral Maria is later bekend geworden, doordat ze de voeten van Jezus zalfde met dure olie (Johannes 12:1-8, *Bijbel Basics* zondag 178). Dit gebeurde tijdens een maaltijd ter ere van Jezus, na Lazarus' opstanding.

Als Jezus hoort dat zijn vriend Lazarus ziek is, gaat Hij niet meteen naar de zieke toe (Johannes 11:6). Pas als Lazarus gestorven is, komt Jezus naar Betanië (vers 11). Zodra Marta en Maria horen dat Hij er is, gaan ze naar Hem toe (vers 20 en 29). Ze klagen allebei verdrietig: 'Heer, als U hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven!' (vers 21 en 32). Jezus zegt tegen Marta: 'Je broer zal opstaan uit de dood' (vers 23). Marta denkt dat Jezus dit zegt om haar te troosten. Ze denkt dat Jezus bedoelt dat de doden aan het einde van de tijd zullen opstaan. Daar geloven Joden in. Maar Jezus

bedoelt meer dan dat en verbetert Maria met zijn meest opzienbarende 'Ik ben'-uitspraak. Jezus zegt niet: 'Ik kan doden levend maken' (zoals bij de dochter van Jairo of de jongen uit Naïn). Nee, Hij zegt: 'Ik ben de opstanding en het leven' (vers 25, NBV). Dit betekent niet dat je niet lichamelijk sterft als je in Jezus gelooft (vers 25b), maar het betekent dat je het werkelijke leven krijgt – zelfs na de dood.

Lazarus' opstanding is het bewijs van Jezus' uitspraak. Bij de andere wonderen van Jezus wordt eerst het wonder beschreven en lezen we daarna wat Jezus ermee wil laten zien. Maar hier legt Jezus eerst uit wat het wonder betekent (vers 25-26) en pas daarna gebeurt het wonder. Het is alsof de evangelist Johannes wil zeggen: het wonder – en vooral de betekenis ervan – mag je echt niet missen.

Marta en Maria verwijten Jezus dat Hij te laat komt, maar Jezus zegt in vers 4 al tegen zijn leerlingen dat Lazarus niet ziek geworden is om voorgoed te sterven, maar om Gods macht zichtbaar te laten worden, zodat Gods Zoon de hoogste eer krijgt (zie ook vers 4). En hier

zien we dat gebeuren: door de opstanding van Lazarus. Dan bidt Jezus hardop. Iedereen kan Hem horen. Hij is zich daarvan bewust (vers 42). Met zijn gebed wil Jezus laten zien dat Hij één is met God. Hij spreekt God aan met 'Vader', en dankt God dat Hij altijd naar Hem luistert. Jezus hoopt dat de mensen door zijn gebed zullen geloven dat Hij door God gestuurd is en dat Hij niets doet buiten Gods wil om.

Daarna roept Jezus: 'Lazarus, kom naar buiten!' (vers 43). Lazarus ligt dan al vier dagen in het graf. Volgens de Joodse traditie kon de ziel nog drie dagen na het overlijden in het lichaam terugkeren, maar na vier dagen had de ziel het lichaam definitief verlaten en zette de ontbinding van het lichaam in. In vergelijking met de wonderen bij de dochter van Jairo en de jongen uit Naïn is het wonder dat Jezus bij Lazarus deed dus nog extra bijzonder. Veel mensen zijn getuige van de opstanding van Lazarus (vers 19 en 31) en nemen het goede nieuws mee naar Jeruzalem (Johannes 12:9 en 17).



Vorbereiding

Jezus en Lazarus, Marta en Maria

4. UIT DE BIJBEL



4-8 jaar

Voor de jongste kinderen is er een kaartje met de tekst van Johannes 11:23-24.


Jezus zei:
'Je broer zal opstaan uit de dood.'
Marta zei: 'Dat weet ik, Heer.'
JOHANNES 11:23-24

debijbel.nl/bijbelbasics

8-12 jaar

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met de tekst van Johannes 11:25.


Jezus zei: 'Ik ben het die de doden laat opstaan.
Ik ben het die leven geeft. Iedereen die in mij
geloofd, zal leven, ook als hij sterft.'
JOHANNES 11:25

debijbel.nl/bijbelbasics

5. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar

Om te beginnen

- een vel A3-papier
- een viltstift

Om te doen: Jezus geeft leven

Per kind:

- het werkblad

En verder:

- viltstiften of kleurpotloden
- scharen
- een nietmachine met nietjes

Om te doen: Levendige letter

Per kind:

- een vel wit papier
- een vel gekleurd papier

En verder:

- voorbeelden van mooie getekende letters
- viltstiften of kleurpotloden
- scharen

- lijm
- allerlei versierspulletjes zoals stickertjes, gekleurd tape, lintjes, knoopjes, plakfiguurtjes.

Om te doen: Levensloop

- het werkblad
- de vragen
- vier vellen A4-papier
- een dikke zwarte stift

8-12 jaar

Bijbeltekst

- een bijbel

Om te doen: Wie ben ik?

Per kind:

- een klein velletje papier of een post-it
- een veiligheidsspeldje of plakband

En verder:

- een viltstift of een pen

Om te doen: Dubbele woordzoeker

Per kind:

- het werkblad
- een potlood of een stift
- een pen
- eventueel een vel papier

En verder:

- eventueel viltstiften

Om te doen: Kleurrijk leven

- stevig tekenpapier
- een liniaal
- een potlood
- wasco
- een muntje of een paperclip
- zwarte verf
- een kwastje
- eventueel een föhn

